

# Hub-bulletin 19

Humanistische  
Uitvaartbegeleiding



Sprekers

bij uitvaarten

## **Bulletin van de Humanistische Uitvaartbegeleiding (Hub), Midden-Nederland**

**WIE ZIJN WE?** De Humanistische Uitvaartbegeleiding (Hub) is een organisatie van sprekers bij uitvaarten. In onze benadering stellen wij de mens centraal. Dit humanistisch uitgangspunt drijft ons in ons werk.

**WAT DOEN WE?** Wij bieden ondersteuning bij het vormgeven van een passend afscheid van een overledene. Samen met de nabestaanden en de uitvaartverzorger stellen wij een uitvaartceremonie samen die gebaseerd is op de betekenis die de overledene tijdens haar of zijn leven heeft gehad. Hierin komt het unieke van de overledene tot haar of zijn recht, evenals de betekenis voor anderen.

**HOE DOEN WE DAT?** Een van onze sprekers gaat na een overlijden in gesprek met de nabestaanden en de uitvaartverzorger om de uitvaart voor te bereiden. We stellen in dat gesprek het programma samen: teksten, muziek, rituelen en taakverdeling. Tijdens de uitvaart spreken we en kondigen eventuele andere sprekers aan.

**HOE BEREIKT U ONS?** U kunt ons dagelijks van 9 tot 21 uur bereiken op telefoonnummer **0900 – 900 50 30**.

### **VAN 225 NAAR 250 EURO PER 1 JANUARI 2021**

Tien jaar lang heeft de Hub het bedrag van 225 euro gehanteerd. Hiervoor verzorgde een van onze sprekers een volledige uitvaart. Dit bedrag bevatte dus alle kosten. Of de uitvaart nu ver weg of dichtbij was, of er veel of weinig werd gesproken door de spreker, het bedrag was inclusief. Omdat al onze sprekers vrijwilliger zijn, kon dit bedrag zo lang zo laag blijven.

De humanistische gedachte waarbij wij de mens centraal stellen en dus voor iedereen een mooie uitvaart mogelijk te maken, los van de financiën, is hierbij ons uitgangspunt geweest.

Tot onze spijt hebben wij onlangs de beslissing moeten nemen het bedrag voor de verzorging van een uitvaart te verhogen. Alleen al de reiskosten in onze grote regio (Gelderland, Utrecht, het zuiden van Overijssel) zijn flink gestegen. Wel wilden we de verhoging zo klein mogelijk houden.

Daarom rekenen wij, als regio Midden-Nederland, vanaf 1 januari 2022 voor de verzorging van een uitvaart het bedrag van 250 euro. Voor dit bedrag verzorgen wij de gehele uitvaart, vanaf het eerste contact met u als uitvaartverzorger tot en met de uitvaart. U kunt van ons dezelfde hoge kwaliteit blijven verwachten die wij altijd geleverd hebben.

*De kosten van de verzorging van een volledige uitvaart door een spreker van de Humanistische Uitvaartbegeleiding gaan per 1 januari 2022 van 225 naar 250 euro.*

Wij hopen dat u ook na 1 januari 2022 gebruik van onze diensten zult blijven maken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze tariefsverhoging, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de regio Midden-Nederland: Sjoerd Schaaf, mail: [schaaf.sd@gmail.com](mailto:schaaf.sd@gmail.com).

## **AFSCHEID VAN COÖRDINATOR RIEKY VAN ELK**

Vele uitvaartverzorgers zullen haar stem kennen: de stem van Rieky van Elk. Dertien jaar lang, vanaf 2008, is zij coördinator voor de Hub geweest. De kans was groot dat je haar aan de telefoon kreeg als je belde voor een spreker bij een uitvaart.

Het werk van coördinator paste precies bij Rieky: samen met de uitvaartverzorger een passende spreker regelen voor een uitvaart, samen met nabestaanden het eerste gesprek voeren na het overlijden van een geliefde.

Mede voor haar inzet voor de Hub, heeft het de koning een aantal jaren geleden behaagd Rieky te bevorderen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



### **Een meisje als priester?**

Achteraf gezien is Rieky misschien al vanaf haar zevende jaar humanist geweest. Afkomstig uit een rooms-katholiek gezin, wond ze zich er toen namelijk al over op dat zij, als meisje, geen priester kon worden. Toen al kon ze zich niet vinden in regels die van bovenaf werden opgelegd. Op haar 24<sup>e</sup> begon ze een humanistische opleiding omdat de persoonlijke waarden en de nadruk op het individu ervan haar aanspraken. Daarna is ze humanistisch geestelijk verzorger geworden en later docent

maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. Daarnaast studeerde ze levensbeschouwing aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In die tijd nam ze de coördinatietelefoon mee naar school om in de pauzes afspraken met uitvaartverzorgers en families te maken voor de uitvaart.

### **Cursusleidster GBL en rituelen**

Rieky heeft binnen de Hub vele cursussen gegeven aan nieuwe sprekers. Ze leidde de cursus Gesprek bij leven (GBL), waarin ze nieuwe sprekers leerde om in gesprek te gaan met mensen die zelf hun levensverhaal willen vertellen en zelf vorm willen geven aan hun uitvaart. Ze heeft, samen met anderen, het model ontwikkeld waarin een GBL een aparte dienstverlening is, los van de uitvaart. Ook gaf Rieky leiding aan de cursus Rituelen. Hieraan heeft ze een echt humanistische invulling gegeven. Wars als ze, van jongs af aan, al was van opgelegde regels en vormen, heeft ze nieuwe sprekers altijd voorgehouden dat rituelen toegespitst moeten zijn op de overleden persoon. Het doel van een humanistisch ritueel is altijd dat het herinneringen oproept aan de overledene. Bijvoorbeeld: als de overledene altijd op klompen liep, dan geef je die klompen een rol door ze bij de uitvaart op de kist te plaatsen. Zo zullen de aanwezigen, als ze klompen zien, zich altijd de overledene blijven herinneren.

### **Een betrokken mensenmens**

Rieky heeft ervoor gezorgd dat de coördinatie in goede handen blijft. Elke uitvaartverzorger, elke familie, kan erop rekenen dat ze, via de coördinator, een goede spreker krijgen. We zullen haar, als betrokken mensenmens, missen bij het vele werk dat zij voor de Hub heeft gedaan.